

OUT LOUD

Φόροι, φόροι, φόροι

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.gr
www.protothema.gr

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ WEBTV ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ CAR + SPEED PEOPLE ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

To protothema.gr
στο Facebook Messenger
ΜΑΘΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ, ΜΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

PROTOTHEMA City Stories

Η Φόρμουλα 1 στον καμβά

Στεφανος Καστρικακης • 03/01/2017 • 07:40 □ 3



Η ζωγράφος Μίνα Παπαθοέδωρου-Βαλυράκη μιλά για την έκθεσή της "Restless speed", που φιλοξενείται στον χώρο τέχνης STOart KOPAH της Εθνικής Ασφαλιστικής

Μετά την παρουσίαση της έκθεσης "Art in movement" στο Μιλάνο και το ιστορικό Palazzo Giureconsulti τον περασμένο Νοέμβριο, με την ευγενική χορηγία της Εθνικής Ασφαλιστικής, η έκθεση "Restless speed" είναι η συνέχεια της έκθεσης έργων Φόρμουλα 1 της Mivas Παπαθοέδωρου-Βαλυράκη. Θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στον χώρο τέχνης STOart KOPAH της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 24 Ιανουαρίου 2017.

Η ζωγράφος Μίνα Παπαθοέδωρου-Βαλυράκη συνδέει συνειρμικά την αισθητή έννοια της ταχύτητας με τη σταθερή και αμετάβλητη ανάγκη για ελευθερία που της επιβάλλει η φύση της. Το αισθητικά έλλειψης κάθε περιορισμού και ανεμπόδιστης, αδέαμευτης εξωτερικευσης φανερώνεται στο μέγιστο στα έργα της Φόρμουλα 1, φορτωμένα με το ασυμβίβαστο πάθος και το κύριο εκφραστικό μέσο της Mivas: τον ίδιατερο, αυτοδύναμο και χαρακτηριστικό τρόπο χρήσης των χρωμάτων.



Η Μίνα γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου με καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη την περίοδο 1976-1981. Πήρε το πιτσίο της με έπαινο και το 1981, με υποτροφία του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών, και ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, απ' όπου το 1986 παρένει και το διδακτορικό της. Έργα της υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, στο American Sport Art Museum and Archives της Ακαδημίας των Σπορ στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, στο National Museum of Women in the Arts στην Ουάσινγκτον, στο Μουσείο Πλινθοκεραμωμού της Βόλου, στο Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάννης, στο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο Μουσείο Automobili Lamborghini στην Ιταλία, στην ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ, στο Μουσείο Jean Todt Ferrari κ.α. Η ίδια μάλιστα για την έκθεσή της και την τέχνη γενικότερα.



Εξήγεση μου γιατί σε εμπνέει την ταχύτητα και συγκεκριμένα τη Φόρμουλα 1.

Η ταχύτητα είναι μια διέξοδος προς την ελευθερία. Με την ταχύτητα επιχειρείς να σπάσεις τα όρια επιδιώκωντας την ελευθερία. Η Φόρμουλα 1 είναι ο επίτομος του υψηλού σχεδιασμού και της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας. Οι αγωνιστικές δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής έχουν ιδιαίτερη συγκινητική φόρτιση. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πελέπτη και π εικαστική καταγραφή των συγκινητικών εσωτερικών καταστάσεων που δημιουργούνται.

Δώσε μας έναν ορισμό για την τέχνη του σήμερα.

Ιστορικά από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, οι τέχνες συμβαδίζουν με τις κοινωνιεριών. Η τέχνη του σήμερα επικειρεί να εκφράσει τις σύγχρονες αβεβαιότητες, στρέφεται προς αναζήτηση ταυτότητας, και χαρακτηρίζεται από μια επαναλόγη με χαοτικές τάσεις, χωρίς συγκεκριμένα πλέον σημεία αναφοράς.

Ποιος μπορεί να φτάσει σήμερα ένας ζωγράφος;

Ένας ζωγράφος μπορεί να φτάσει όπου επιθυμεί, ακόμη και σήμερα, την εποχή των μεγάλων ανακατατάξεων και εκπλήξεων. Άλλωστε, πάντα δεν υπήρχαν στην ανθρωπότητα κρίσεις; Οι καλλιτέχνες δεν έκαναν την ανατροπή, αλλά εξέπλησαν και δημιουργούσαν, καταγράφοντας την εποχή τους. Βλέπε τον Πίκασο που τα έκει πει όλα από την αρχή μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, βλέπε τους Φουτουριστές τη δεκαετία του 1910-1920 - και όχι μόνο.



Ποιες είναι τις τέχνης σήμερα και ποια τα όρια της τέχνης;

Δεν υπάρχουν όρια στην τέχνη. Άλλα δυστυχώς δεν υπάρχει προσανατολισμός σήμερα στην τέχνη που να βασίζεται στις άξεις της. Απαράβατοι κανόνες για να προχωρήσει ένας καλλιτέχνης. Είναι αυτοί που στηρίζουν τις άξεις που μας δίδασκαν οι δάσκαλοι μας, όπως ο δικός μου δάσκαλος, ο Γιάννης Μόραλης. Σήμερα ο καθένας θεωρείται από μόνο του αυθεντικό.

Kai για το τέλος θέλω να μου πεις ένα μήνυμα για το 2017 και μια φράση για το σήμερα που ζούμε.

Domeni un altro giorno si vedrà! [Άυριο είναι μια καινούργια πρέμα, θα δούμε!]

Info

«ΣΤΟart KOPAH»

Στοά Κοραή 4 (εντός της στοάς) – Αθήνα

Τηλ.: 210 325 2352. Ήρεμη λειτουργία: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 20:00.

Anytime: ένας μήνας δωρεάν στην ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου, από 11€ μηνιαίως.

